

# NWIT lichting '68, nr. 5

Beste jaargenoten,

Nog slechts een paar weken te gaan en dan is het zover: alweer onze negende reünie, deze keer ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum! En dat gaan we vieren, reken maar. In deze laatste nieuwsbrief

voor we van start gaan krijgen jullie alle informatie die je voor een ordentelijk verloop van de feestelijkheden nodig hebt. Eindelijk krijg je dan te horen waar we bivakkeren en wat we (ongeveer) gaan doen. Lees natuurlijk ook even wat je, behalve een goed humeur, zelf nog moet meenemen.

## Van klooster naar klooster



Al in een vroeg stadium lieten we jullie weten dat we voor de vrijdagmiddag een sjiek begin hebben geritseld, namelijk een ontvangst met uitleg door het College van Bestuur van de [NHTV](#), dat ons daarna ook nog een borrel aanbiedt. Ook konden we al melden dat de toerismepoot per heden is ondergebracht in het tegenover het hoofdgebouw gelegen, volledig nieuw ingerichte kloostergebouw. Het maakt deel uit van een heuse [campus](#) die de NHTV aan het opzetten is. Ongetwijfeld krijgen we uitleg over de ambities en groeiplannen van wat trouwens sinds kort niet meer NHTV Breda heet, maar Breda University of Applied Sciences. Kortom, van wetenschappelijk instituut naar hogeschool naar universiteit. En van klooster naar klooster.

Anyway, hier begint dus ons samenzijn. Ontvangst vanaf 14.30 uur met koffie; aanvang officieel gedeelte 15.00 uur, met een toespraak en daarna nog een rondleiding en een borrel. Zorg er s.v.p. voor dat je op tijd bent; niets zo vervelend als nadruppelen.

### Waar is het feestje?

**Breda University of Applied Sciences,  
voorheen NHTV Breda  
Afdeling Hotel, Facility, Tourism  
Mgr. Hopmansstraat 2  
Breda**

(parkeren aan de achterkant van het klooster, ingang Sint Ignatiusstraat)

Kom je met het openbaar vervoer, heb dan geen zorgen over het vervolg; na afloop kun je vast wel met iemand meerijden naar ons weekendverblijf, waarover meer op de volgende pagina.



## Ons verblijf: De Geershof in Ulvenhout

Zeer toepasselijk voor de reis naar ons roemruchte verleden op het NWIT: [De Geershof](#), voormalig vakantiehuis voor bleke Rotterdamse kindertjes en sinds 1988 in gebruik als trainingscentrum van Elan Training, en daarnaast als groepsaccommodatie. Nu dus voor ons. Het is dan wel geen klooster, maar je proeft er de geschiedenis: glas in lood, ouderwetse gele tegeltjes en een inrichting die ons met gemak naar 1968 terug voert. We zullen ons daar zeker thuis voelen!

Gelegen aan de rand van Breda, in het pittoreske Ulvenhout, hebben we het rijk alleen. Het aantrekkelijke en prachtig gelegen pand biedt ruimte aan zo'n veertig personen, dus plaats genoeg. Vanwege de nostalgisch-sanitaire infrastructuur hebben we besloten om de meisjes op de eerste verdieping te slapen te leggen en de jongens op de tweede. Op de kamerdeuren vind je informatie over je eigen stekkie. De lakensets liggen gereed, het enige dat je nog moet doen is zelf je bed opmaken.



**De Geershof**  
**Geersbroekseweg 4**  
**4851 RE Ulvenhout**  
**[www.degeershof.nl](http://www.degeershof.nl)**



### Wat moet je zelf nog meenemen?

Voor beddengoed is dus gezorgd, maar badlakens en/of handdoeken, alsmede spullen voor je persoonlijke verzorging moet je natuurlijk zelf meenemen. En zie je het aankomen dat we het zaterdag overdag niet helemaal droog houden, stop dan ook regenkleding in je koffertje.

### Nuttige telefoonnummers:

We raden je aan om alvast een of meer nummers van het comité in je mobiel te zetten:

|         |               |
|---------|---------------|
| Marc    | (06) 50577915 |
| Ton     | (06) 51075325 |
| Hanneke | (06) 50527837 |
| Giel    | (06) 10921911 |

**De enige echte reünie:**

**21. 22 en 23 september 2018**



## Van natuur naar cultuur

Op zaterdag 22 september gaan we frisse lucht happen, zodat de naweeën van de vorige avond als sneeuw voor de zon verdwijnen. Meteen na het ontbijt – hoe laat dat is, hoor je ter plekke – gaan we op weg. Vanaf de Geershof leidt Marc ons langs rivier en door bos en park naar alles wat herinneringen oproept aan onze tijd in Breda. En natuurlijk nog meer, maar ook dat merk je tegen die tijd wel.

Heb je een fiets gereserveerd, dan staat die voor je klaar. Controleer voor de zekerheid in het meegestuurde overzicht nog even of jouw reservering klopt. **Wil je s.v.p. met gepast geld betalen?**

**Breda vooruit, de klokken luiden  
Breda vooruit, de parel van het zuiden!**

### De deelnemers aan de reünie

We hebben sinds de vorige nieuwsbrief toch nog een paar wijzigingen binnengekregen. Daarom nog maar eens de lijst:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Eric Becker            | Willem Maris         |
| Bert van den Berg      | Kieke Okma           |
| Jacques Boonman        | Ton Oostveen         |
| Gertruis Bors          | Jacques Peeters      |
| Frits Colnot           | Marc Permeke         |
| Frans van Dok          | Sophie Raymakers     |
| Dirk Elzinga           | Stan Rijven          |
| Kees Flink             | Hanneke Spoomans     |
| Guillaume van Grinsven | Floor Sprenger       |
| Wil van Huissteden     | Els Thuis            |
| Dennis Janssen         | Giel Venema          |
| Ton Kamminga           | Annette van Vorselen |
| Gerda Kloos            | Han IJzendoorn       |
| Magda van Klooster *   | Rietje van Zandvoort |

\* slaapt elders, is vr. en za. overal bij

### En wat gebeurt er zaterdagavond?

Sorry, maar daar willen we nog niet te veel over verklappen. Uiteraard gaan we back to the sixties; we hebben jullie immers niet voor niets gevraagd om foto's en dergelijke uit die tijd in te sturen. Ga er maar vanuit dat het leuk wordt.



Breda,  
where  
else?!