

reünie 22/9 - 24/9 2023

nog 3 maanden!



Alkmaar staat bekend om de kaasmarkt. Elke vrijdag is van 10.00 tot 13.00 uur op het Waagplein te volgen, hoe de kaas vroeger verhandeld werd. Dit jaar nog te zien tot eind september.

Maar de stad heeft meer te bieden. Een prachtig oud centrum, historische monumenten, gastvrije terrassen, cafés en restaurants, maar ook heerlijke kleine steegjes. Je kunt Alkmaar ook vanaf het water bekijken met een grachtenrondvaart; óf huur zelf een bootje. Er is een Stedelijk Museum, het Biermuseum, het Kaasmuseum én... het Beatlesmuseum (zie *Tip van Stan*).

HUH...??? Waarom Alkmaar???

Vanuit het centrum is het ca. 15 min. per auto naar de locatie, of halfuurtje fietsen. Leuke mogelijkheid voorafgaande aan de reünie!

Tip van Stan:

The Beatles traden op juni 1964 op in een schamele veilinghal (met groentekistjes als zitmeubel) te Blokker, die sindsdien tot bedevaartsoord is uitgegroeid, inclusief herdenkingsmonument.

Een uitstapje naar het Beatles Museum in Alkmaar biedt vermaak en onderdak bij regen. Eigenaar/verzamelaar Arie Moltmaker is een (over)enthousiast verteller.

Bovendien exposeert hij een even bijzondere als bizarre collectie met talloze unica die de tegenhanger in Liverpool qua volledigheid verre overstijgt.

Met 1000 m2 is het bovendien het grootste Beatles Museum ter wereld, 23 maart j.l. heropend en uitgebreid met een Zeezender- en een Elvis Museum.

Zie <https://www.beatlesmuseum.nl>

Tenslotte verzoeken we jullie het resterende bedrag ad € 100,00 p.p. over te willen maken op rekening NL72INGB0001914377 t.n.v. S.V.J. Niers-Raijmakers o.v.v. Reünie NWIT 2023

Fiet
Kieke
Rietje
Wil