

Verlag Reünie 22-23 en 24 september 2023

Vrijdag

Via een smal weggetje kwamen tussen 17.00 en 18.30 u. de deelnemers aan. De Bietenhaven was duidelijk herkenbaar dankzij de windvanger met het opschrift NWIT van onze vliegeraar Ton. Vier mensen waren de reünie al eerder begonnen door te beginnen met een dagje golfen met elkaar.

Na de aankomst van Annette kon het feest beginnen en werden de glazen gevuld met bubbels. Kieke verrichtte de aftrap en gaf in haar openingswoord aan dat het organisatiecomité alleen uit dames bestond en dat daardoor de voorbereiding zeer

organisch was verlopen. Uiteraard plaatsten de mannen er grote vraagtekens bij. Uit welingelichte kringen werd ook nog vernomen dat men zich afvraagt of hieronder ook alle draaiboeken, actielijsten, boodschappenlijsten en recepten van salades enz. enz. vallen. Of werden deze over het hoofd gezien??



Organische voorbereiding

In verband met het overlijden van Frits herdacht Bert op een mooie wijze zijn leven.

Na een half uurtje konden we weer genieten van de bekende soep van Gertruus en Hanneke aan feestelijk gedekte tafels versierd met groentes. Later zou duidelijk worden waarom...

In de loop van de avond kwam commissaris Bram Romsnor langs. Hij vertelde wat er allemaal gebeurd was en hoe op spectaculaire wijze een moord in de Bietenhaven voorkomen was.

Wil:

Dames en heren, even stilte graag. Graag uw aandacht voor commissaris Bram Romsnor van de regiopolitie Oterleek en omstreken.

Rietje plakt ter plekke de snor op.



Wil:

Commissaris, we konden in de krant lezen, dat één van deze aanwezigen morgenavond vermoord zou worden, maar dat u dat heeft weten te vrijdelen.

Hoe bent u erachter gekomen?

Rietje:

Goedenavond, dames en heren, fijn, u allen in levenden lijve te mogen begroeten. Onze afdeling 'IT- en social mediaresearch' stuitte begin vorige maand op een verdachte correspondentie via de mail.

Het leek erop dat twee van u, heel slinks, onder pseudoniem en onder het mom van een spel, bezig waren een moord te beramen.

Zij schakelden daarbij tien anderen in, die wij oorspronkelijk ook tot de verdachten rekenden, maar die geen idee bleken te hebben van de ernst van de zaak. Integendeel, men ging argeloos in op het zogenaamde spel.

In hun correspondentie, speelden zij met verve de rol van een ex-kapitein, zijn moeder, zijn vrouw, eigenaresse van de Bietenhaven, een advocaat, een impresario, een aankomend filmsterretje, een ober, geheime liefjes enz. enz.

Enkelen van hen vonden wij bereid ons undercover te helpen bij het vrijdelen van een drama. Onder de codenaam 'Sluipmoord op moordspel te Oterlijk' gingen we aan de slag en zodoende werd de hele club ontmanteld.

Omdat er uiteindelijk geen moord gepleegd is of zal worden, konden wij niet anders dan alle verdachten vrijlaten. Dit betekent dat u zich kunt verheugen op een ontspannen, als vanouds, gezellige reünie.

Voor de geïnteresseerden ligt het gehele dossier gedurende dit weekend ter inzage. Ik wens u allen veel plezier!

=====

Wil: Maar Rietje, nou die snor af. Vertel nou eens gewoon hoe het écht zit!

Rietje:

(Rietje snor af)

Je hebt gelijk. Het ging als volgt.

Het leek ons leuk om zaterdagavond een moordspel te doen. We vroegen tien van jullie om een personage te zijn in een moordspel. Dit spel zou begeleid worden door twee dames van Theaterie / interactief Theater, die ik ken via een vriendin.

Alle tien reageerden enthousiast en we merkten al direct dat we ze uitstekend gecast hadden. Ze zaten gelijk al in hun rol. Dat was lachen.

Maar ja toen we ze een nadere omschrijving stuurden van de personages die ze moesten spelen, kwamen de aarzelingen. Sommigen werden zelfs bevangen door koudwaterkoorts en plankenvrees!

En eerlijk gezegd voelden wij zelf ook twijfels. Was het niet teveel gevraagd?

Te ingewikkeld?

Na rijp beraad besloten we het moordspel af te blazen.

En toen gebeurden er twee dingen:

Ten eerste ging er een zucht van verlichting door het hele land. Men kon weer achteroverleunen en onbevangen uitzien naar de reünie.

Tegelijkertijd kwam er een bombardement aan creativiteit naar boven!

Via de mail ontstond er een hilarische polemiek, opgestart door 'impresario' Stan, alias, John Draaijer. We hebben daar heel veel plezier aan beleefd!

Later realiseerden ons echter, dat die hele grappenmakerij aan de meesten van jullie voorbij was gegaan.

In eerste instantie wist ook de helft van het comité van niks, want voor hen moest de invulling van het moordspel ook zoveel mogelijk een verrassing blijven.

Vandaar de speciale editie van "De Oterlijk" en deze persconferentie, bedoeld om jullie alsnog erbij te betrekken.

Als er nog vragen zijn: je vindt vele antwoorden in het dossier, het ligt het hele weekend hier ter inzage. En natuurlijk kun je terecht bij Wil, bij mij en de cast.

We danken de cast voor hun medewerking, hun begrip, en de geestige polemiek:

Han,	alias Arie Buiksloot, ex-kapitein
Gertruus	alias Hilda Buiksloot, moeder van Arie
Hanneke,	alias Nella Buiksloot, eigenaresse De Bietenhaven, vrouw van Arie
Jacques,	alias Gerrit Glimbos, eigenaar Casino, omgedoopt tot Black Jack
Floor	alias Greetje Hartman, gastvrouw in het casino van Black Jack
Gerda,	alias Angelique van der Den, omgedoopt tot miss Glen Close
Stan,	alias John Draaijer, impresario van Angelique
Willem,	alias Wim Wantowitz, advocaat
Ton K.,	alias Herman Hupkes, ober in de Bietenhaven
Els,	alias Didi Buitelaar, de afwashulp in de Bietenhaven

Een aantal van ons heeft dit allemaal kunnen volgen maar voor de niet-deelnemers en thuisblijvers kun je alles lezen in de onderstaande 4 bijlagen.

Bijlage 1: Voorspel.

Bijlage 2: De betrokkenen.

Bijlage 2a: Script Moord in Bietenhaven.

Bijlage 3: Moord(spel?) afgelast.....

Bijlage 4: Spin-off

Het gezellig samenzijn na afloop van het verhaal van Bram Romsnor duurde langer dan de vorig reünie. Wat in elk geval weer gebeurde was het dansen door enkele diehards, natuurlijk op de muziek van Stan.